

P. Hamann (ed.), *Getuige van de scheepsramp met de Orania* (Marketo 2019)

Ben Janse (1899-1981) ontdekte in de jaren 1920 de wereld in dienst van de Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL). Alledaagse en spannende gebeurtenissen komen naar voren in zijn dagboek, dat een levendig beeld geeft van Janse's leven op zee. Als Amsterdamse jongeman belandde hij in 1924, via verschillende horeca-baantjes, aan boord van de SS *Orania*. Dit luxe passagiersschip, dat plaats bood aan 1.110 passagiers en 250 bemanningsleden, verzorgde de lijndienst tussen Amsterdam en Buenos Aires. Meer dan vijftig maal bezocht Janse deze bruisende havenstad met vele uitgaansgelegenheden en een heuse voetbalcompetitie voor zeemannen. Zowel op het veld als in de scheepskeuken deed de Amsterdammer van zich spreken. Patisserie, maar ook een *poulet de grain rôti* en *poisson de Lisbonne bouilli* waren bij hem in vertrouwde handen. Als oud-marinier had hij eerder de Antillen bezocht en was hij bekend met exotische gerechten.

Op 19 december 1934 keerde zijn geluk. Op de terugreis zonk de *Oriana* voor de haven van Leixões (Porto), na een aanvaring met een Portugees vrachtschip. Janse (en de rest van de opvarenden) overleefden de ramp. De KHL ging evenwel bijna failliet en moest zich toelleggen op de vrachtvaart. Ook voor Janse kwam er een einde aan zijn scheepsavonturen. Zijn dagboek is in boekvorm uitgebracht door zijn kleinzoon Paul Hamann.