

Ampt, K., Littel, A. & E. Paar (eds.), *Verre forten, Vreemde kusten. Nederlandse verdedigingswerken overzee* (Leiden 2017)

Met de Nederlandse koopmansgeest trok ook het krijgshart de wereld rond. Van Java tot Brazilië bouwden Nederlanders vestingen om hun handelsbelangen te beschermen. Deze bastions, van de zestiende tot negentiende eeuw, zijn door archeologen en historici gedetailleerd in kaart gebracht in *Verre forten en vreemde kusten*. In rijkelijk geïllustreerde artikelen belichten zij onder welke naar voren waarin tientallen van deze bastions uit de grond werden gestampt. De verhalen komen tot leven dankzij indrukwekkende luchtfoto's. Bijvoorbeeld van fort São Sebastião in Mozambique, waar de VOC begin zeventiende eeuw tot driemaal de Portugezen probeerde te verdrijven. Noemenswaardig is ook de bijdrage over de compagnie in het zuiden van India. Dit hoofdstuk is voorzien van plattegronden en foto's van de tegenwoordige ruïnes van het fort bij Tuticorin, de stad die 1658 door Nederlanders werd ingenomen. Uiteraard is er ook een hoofdstuk gewijd aan het defensiestelsel (1837-1844) van Van den Bosch op Java. Deze fortificaties (en die van Tuticoin) zijn goed onderhouden en nog steeds te bewonderen.